

## Vredesweek 2016 - 17 t/m 25 september

### VREDE VERBINDT

We staan stil bij vrede op een moment, dat vrede in de wereld en in de harten van veel mensen ver te zoeken is.

Iedereen kan echter een bijdrage leveren aan vrede!

Denk aan de woorden van Etty Hillesum, slachtoffer van de Holocaust.

Zij was in staat om tot het laatst haar medegevangenen te steunen:

*'ieder atoompje haat dat je aan de wereld toevoegt, maakt haar nog onherbergzamer dan ze al is.'*

En

*'Ieder moet bij zichzelf te rade gaan om al datgene in zichzelf te vernietigen, waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen'.*

Vrede vraagt om aandacht voor het goede.<sup>1</sup>

Laten we denken aan de toekomst van de kinderen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld.

UNICEF – sept. 2016: *"Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd, ruim de helft van hen is vluchteling. De bescherming van deze kinderen schiet ernstig tekort. Zij zijn kwetsbaar en lopen het risico van misbruik."*

#### **Kinderen naar school!**

Omdat we óók de handen uit de mouwen willen steken is de stichting Humanitaire Hulp Syrië een nieuw scholenproject begonnen voor de Syrische (straat-)kinderen in de stad Gaziantep.



Schoolgebouw



In de Turkse stad Gaziantep, dichtbij de Syrische grens, verblijven vele Syrische (wees-)kinderen die ten gevolge van de oorlog soms al jaren bedelend langs de weg lopen. Jonge kinderen die vaak 6 dagen per week lange dagen werken voor een hongerloontje. Het zijn soms volstrekt gedesoriënteerde

<sup>1</sup> *"De gevolgen van een al te constante en intensieve concentratie op het kwade zijn altijd rampzalig. Mensen die een kruistocht ondernemen, niet voor God in hun innerlijk maar tegen de duivel in dat van anderen, slagen er nooit in de wereld beter te maken, maar zij laten die hetzij onveranderd, of ze maken die merkbaar slechter dan voordat de kruistocht een aanvang nam. Door in de eerste plaats aan het kwade te denken, zijn wij geneigd, ondanks de voortreffelijkheid van onze bedoelingen, gelegenheid te scheppen voor het kwade om zichzelf te manifesteren."* Uit "De duivels van Loudon" van Aldous Huxley.

kinderen, die op de een of andere manier zien te overleven zonder veiligheid, maar ook zonder enig vooruitzicht voor hun verdere leven. Op deze manier ontstaat niet alleen een verloren generatie, maar ook een generatie die opgroeit zonder morele waarden geleerd te hebben.



Schoenen buiten voor het klaslokaal

Wij hebben recent geholpen met het opstarten van een schooltje in Gaziantep ( zie de foto's) en willen dat graag blijven ondersteunen en uitbreiden zodat meer kinderen naar school kunnen. Het is domweg noodzakelijk en de kinderen zijn er dolblij mee. Sommige jongetjes die als mede-kostwinner in fabrieken moeten werken komen in de pauze van hun werk nog snel even een lesuurtje meepakken. Naast het lesprogramma ontvangen de kinderen psychologische begeleiding. Op dit moment komen 240 kinderen op de school en daarnaast nog 90 moeders die ook willen leren lezen en schrijven.

Naast onderwijs en persoonlijke aandacht is goede voeding belangrijk. Goed voor de gezondheid van het kind en een steun voor de familie; families die zich nu al grote zorgen maken over waar straks de winterkleding van betaald moet worden.

Een kind naar school laten gaan en regelmatig een maaltijd geven kost € 25,- per maand.

Omdat we zelf de school bezoeken, weten we goed wat er nodig is en of het beschikbaar gestelde geld goed besteed wordt. Op die manier kunnen we volkomen verantwoord met uw geld omgaan. We kunnen ook snel reageren op schrijnende gevallen waar internationale organisaties genoodzaakt zijn om op een zeer bureaucratische manier te werk gaan, wat teveel tijd en overheadkosten vraagt. En kinderen zijn de toekomst!

Wilde Ganzen vult onze opbrengsten aan en helpt ons zo om nog meer te kunnen doen. Wilt u ook meehelpen? Dat kan door een eenmalige of periodieke bijdrage bijv. door een of meer kinderen te ondersteunen met een maandelijks bedrag.<sup>i</sup>

**Triodosbank: NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St. Humanitaire Hulp Syrie, Enschede.**

Bestuur SHHS September 2016

<sup>i</sup> Zie voor meer projecten van SHHS: <http://www.humanitairehulpsyrie.nl>